

Kielerkanalen

Tirsdag d. 27. juni 2023 & søndag d. 13. august 2023
– husk pas og euro!

Pris pr. person:

945 kr.

– inkl. frokost, sejltur
og kagebuffet

På denne udflugt skal vi sejle på en af verdens mest trafikerede kunstige vandveje med den hyggelige hjuldampner Freya. Kielerkanalen blev indviet i 1895 og er med sine 99 km et imponerende ingeniørarbejde af sin tid.

Freya har mere end 110 år på bagen, og hvis hendes vægge kunne tale, ville de kunne fortælle fantastiske historier fra tiden, inden Freya begyndte at sejle sine ture på Kielerkanalen. Hjuldampneren blev oprindeligt bygget til at være en færg, men den har senere hen været royal yacht for Dronning Wilhelmina og skjulested for forfulgte jøder under 2. Verdenskrig. I dag er stemningen dog helt fredfyldt og nostalgisk, når man sidder og lytter til den gamle dampmotor og betragter de roterende hjulskovle.

Inden vi skal ud at sejle, spiser vi en schnitzel på Restaurant Brückenterrassen, der ligger i Rendsburg med udsigt lige ud til Kielerkanalen. Restauranten er kendt for, at den spiller nationalmelodien for de skibe, der sejler forbi på kanalen. Så mon ikke vi er heldige, at der passerer et skib eller to, mens vi spiser, så vi kan opleve denne sjove tradition.

Om eftermiddagen skal vi sejle til Kiel, og om bord nyder

vi en kagebuffet. Det er en smuk sejltur på ca. 4 timer, så der er rig mulighed for at beundre den eventyrlige hjuldampner. Bussen venter os i Kiel, og vi kører direkte hjem til Danmark.

Opsamling C (præcis adresse fremsendes ved bestilling):

By	Tid	By	Tid
Svendborg	07:50	Årup	08:50
Ringø	08:10	Middelfart	09:10
Odense	08:30		

Hjemkomst i Odense ca. kl. 21:30

